

Van wol naar vilt in Aventurijn
'Beroemde' muizen en kipjes

Winkel en schenkerij De Windroos
Een verrassende tussenstop

Nieuwe bewoner Sandor Stootman
Balans terug in leven

Vriendenstichting vervult wensen
Extra financiële steun voor bewoners

En....

Voortgang nieuwbouw

Kijkje bij de textielwerkplaats

Zomermarkten nieuwe stijl

Voorwoord

Het is voorjaar op Texel en het Maartenhuis. Wat ons betreft is het voorjaar het mooiste jaargetijde. In april is de natuur nog ingetogen en ergens eind april of begin mei komt haar belofte uit. Groen, bloeiend en met warmte belooft ze ons voor ons geduld. Het voorjaar prijkt dan ook geheel terecht op de voorpagina van dit nieuwsblad.

Het voorjaar neemt ons mee het nieuwe jaar in en wij nemen u mee het nieuwsblad in. Een nieuwe bewoner voor huis Avalon komt aan het woord, de voortgang van de nieuwbouw, nieuwe textiel-activiteiten en de vriendenstichting (niet nieuw) brengen we onder uw aandacht. En, of dat alles nog niet nieuw genoeg is, een agenda met veel markten in een vernieuwde opzet die u zeker moet komen bekijken.

We wensen u veel leesplezier!

Colofon:

Het Maartenhuis Nieuwsblad is een uitgave van Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis in De Koog op Texel
Verschijning: 2x per jaar.

Redactieraad:

Louise Kortenhoeven
Dietmar Breidenbach
Franck van den Broeck

Interviews en eindredactie:

Frans Hopman - HopText

Vormgeving en fotografie interviews:

Gertha Wessels - Wessels Ontwerpt

Overige teksten en foto's:

Redactieraad, medewerkers Maartenhuis

Copyrights:

Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de directie van het Maartenhuis.

Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis

Ruijslaan 81, 1796 AZ De Koog - Texel
t 0222 - 317682

i www.maartenhuis.nl



Vilt!

Van wol naar vilt in Aventurijn

Bijdrage: Ellen Douma

Onze boeren op het Maartenhuis hebben prachtige schapen rond lopen. Deze dieren leveren ieder jaar weer de wol waar wij mee mogen werken. Hele mooie, maar ook hele vuile wol. Logisch natuurlijk, dit is de jas van de schapen die ze een heel jaar aan hebben en, als het echt warm gaat worden, laten uitrekken door boer Jeroen. In werkplaats 'Aventurijn' gebeuren met deze wol verschillende activiteiten.

Als eerste wordt de wol gekeerd. Een oude, maar zeer effectieve manier om de draad van de wol mooi in één richting te krijgen en tegelijk het vuil uit de wol te kammen. Als het een mooie laag is kammen we de wol weer van de rol af. Hiermee is de eerste klus geklaard. De wol die we nu mooi op een mat hebben, wordt gebruikt om zo in een mooi zakje te verkopen per 100 gram, of wassen we met wat zout. Als deze wol weer is gedroogd, gebruiken we het als vul-wol of en om zelf mee te vilten.

Het vilten is echt een 'ding' geworden van Aventurijn. Vooral Christina, Elsbeth en Muriël zijn hier de professionals in! Voor een deel vilten we op een kant en klaar stukje vilt, maar we doen het ook op stukken oude deken. Zo maken we met warm water, olijfzeep en heel hard werken, mooie vilten lappen van ongeveer de maat van een a4-tje. Deze matten gaan hierna dan nog een keer in de wasmachine en zijn dan klaar om te gebruiken als stof om spullen mee te maken. Zoals onze 'beroemde' muizen, kipjes, tablethoezen en vogels. Deze spullen worden dan weer in de winkel verkocht en hier zijn we natuurlijk heel trots op.



Omslagfoto Bewoner Sandor Stootman en Louise Kortenhoeven maken een wandeling door de prachtige tuin van het Maartenhuis. (Foto Gertha Wessels)

De Windroos: een verrassende tussenstop

Pompoenjam, walnotencake, lamsvlees 'van eigen erf' en honing van Texelse heide. Zomaar een greep uit de lekkernijen die te koop zijn bij De Windroos. Deze combinatie van theeschenkerij, lunchroom en cadeauwinkel vormt het visitekaartje van het Maartenhuis.



De Windroos is geen doorsnee toeristisch bedrijf, maar een werkplek voor bewoners en anderen met een bijzondere zorgvraag. Wie plaatsneemt op het gezellige terras, moet er rekening mee houden dat het er wat rustiger aan toe gaat dan in de gewone horeca. "En dat gebeurt. De sfeer is heel prettig, de mensen verwachten niet dat ze gelijk worden geholpen. Ze vinden het juist leuk om te zien", vertelt werkleider Jan Gremmen. De positieve reacties zorgen ervoor dat degenen die in de bediening werken, er veel plezier in hebben. "Ze groeien enorm in hun werk, goed voor hun zelfstandigheid!"

Op het terras kan men niet alleen terecht voor een kop koffie, thee en huisgemaakte appeltaart, maar ook voor een gezonde lunch met producten uit eigen tuin. "Ook dat spreekt tot de verbeelding." De gerechten zijn zoveel mogelijk van biologische kwaliteit en gaan - in samenwerking met de moestuin- met de seizoenen mee. "Dit voorjaar is het lente-lemontaartje heel populair. Het vliegt weg, sommigen komen er speciaal voor." Op de kaart staan o.m. broodjes gebakken van Texelse tarwe, voedzame

mini-pizza's en soep van de dag met verse groenten en kruiden uit de tuin.

In de winkel van De Windroos zijn diverse ambachtelijke producten te koop, afkomstig uit de werkplaatsen, boomgaard en moestuin van het Maartenhuis. Van pompoenjam, groenten en eieren tot veelkleurige kaarsen, tuinfakkels, houtproducten, tassen en sjaals. In de zaal erachter hangen artistieke schilderijen en mozaïeken, gemaakt in het kunstatelier. Steeds meer mensen ontdekken het knusse plekje en strijken er graag even neer. Sommigen komen vanaf de boot zelfs eerst hier even langs, of kopen op de terugweg bij ons nog een cadeautje voor thuis. Andere bezoekers komen tijdens een fietstocht toevallig aangewaaid en genieten van een verrassende tussenstop. Wie in de zomer op dinsdagmiddag komt, kan gelijk een kijkje nemen op de markt of een rondleiding volgen in de werkplaatsen. Deelnemen aan een imkerij-excursie met honingproeverij is ook mogelijk. De Windroos is dinsdag tot en met vrijdag open van 10.30 tot 17.00 uur."



Een dag met een gouden randje

De 'Camphill inspiratiedag' op vrijdag 13 maart in Rotterdam deed zijn naam alle eer aan. De elf medewerkers van het Maartenhuis die de dag bezochten, kwamen opgetogen terug. "Een dag met een gouden randje."



Het bezoek ging naar Orion, een andere Camphillgemeenschap. Net als het Maartenhuis een instelling op antroposofische grondslag waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen wonen, werken en zich ontwikkelen. Op het programma stonden diverse workshops met aansprekende titels als 'Veranderen - meebewegen of op je strepen staan', 'Verandering en anders werken' en 'Staan in je eigen kracht'. Bij eerstgenoemde workshop, van Myrthe Amos, bleef het niet bij woorden alleen. Ook fysiek werd waarneembaar gemaakt hoe het is om weerstand te bieden of mee te bewegen. "Er werd geworsteld, gemasseerd en zelfs gedanst: daar kon je niet koud onder blijven", doet Rika van het Maartenhuis verslag.

Eyeopener

Haar collega's Mirjam en Hannie zijn al even enthousiast. De oefeningen werden een 'eyeopener' genoemd. "Je kunt wel je hakken in het zand zetten, maar je valt echt. Door meebewegen blijf je staande." Overigens is meebewegen iets anders dan het overall mee eens zijn. "Meebewegen laat een positief gevoel achter en ga ik zeker toepassen." Een andere conclusie: "Mensen reageren zoals ze reageren, omdat ieder zijn eigen rugzakje heeft." Twijfel of de inhoud van het programma wel opwoog tegen de

lange reis, werd gauw weggenomen: "Ik ben zoooooooo blij dat ik wel ben gegaan."

Levensbus

De reis naar Rotterdam had volgens de deelnemers een hoog schoolreisjes-gehalte. Maar de hartverwarmende ontvangst bij Orion, de goed verzorgde biologische lunch en fijne presentaties maakten er een inspirerende dag van. Een mooi voorbeeld wordt gegeven door gastspreker en NLP-trainer Remco Holstege: "Waar zit jij in jouw levensbus? Voorin of achterin? Laat je een ander jouw bus besturen, of neem je zelf het stuur in handen? Zeker in tijden van verandering is het belangrijk om zelf het stuur in handen te hebben en te houden." Omgaan met de toenemende druk in de zorg is een voorbeeld van zo'n verandering. De verschillende workshops boden de aanwezige leidinggevenden een nieuwe 'kijkrichting' voor de toekomstige inrichting van de zorg.

Ijzerdraad

Louise Kortenhoeven van het Maartenhuis gaf zelf een workshop: 'Creatief met ijzerdraad'. "Je moest de ijzerdraad vormen naar de relatie tussen jou en je cliënt. Daar kwamen heel verschillende kunstwerkjes uit, mooi om te zien", laat Louise weten. In een andere workshop ging het ook om andere factoren die op een relatie invloed uitoefenen, zoals externe druk.

Opgeladen

Voor de aanwezigen, afkomstig van Camphills uit het hele land, vloog de dag voorbij. Vol inspiratie en met een blij, opgeladen gevoel gingen de Maartenhuis-medewerkers terug naar Texel. De dag werd daar afgerond met een gezellig etentje. De positieve effecten vallen in het Maartenhuis nog steeds op. "In de omgang met collega's is er weer een flinke scheut olie in de machine te merken."



Doorkijkje naar de nieuwbouwoek

Voortgang nieuwbouw vertraagd

Door Franck van den Broeck, directeur

Eigenlijk zou ik u op dit moment moeten melden dat wij de bouwvergunning voor het nieuwe huis hebben aangevraagd en dat we in afwachting zijn van de benodigde toestemming om de eerste schep in de grond te zetten. Zover waren we namelijk al gekomen. Helaas kwam er het spreekwoordelijke kinkje in de kabel tussen.

Recent is namelijk het gebied vergroot dat valt onder het aardkundig monument 'Westelijke kuststrook Texel'. De grens van dit gebied lag exact op de zuidgrens van het Maartenhuis, maar is nu gelijkgetrokken met de dorpsgrens van De Koog. Dit is heel vervelend voor het Maartenhuis, want ons hele terrein inclusief de bouwlocatie zijn nu aardkundig monument geworden. We mogen nog wel een schep in de grond steken en ook wel een nieuw huis bouwen, maar de beoogde warmte-koude-opslag (WKO-installatie) stuit op bezwaren. En daardoor levert dit vertraging op voor het project. Wij zijn nu afhankelijk van toestemming van de provincie Noord-Holland om deze

installatie te mogen toepassen. Dat traject doorlopen we nu. Omdat een WKO verreweg de meest duurzame vorm van verwarmen is en bovendien vanuit zorgoogpunt de beste, heeft deze sterk onze voorkeur. Alternatieven zijn er wel, maar elk alternatief heeft zijn nadelen.

Traject

De komende maanden zullen wij het vergunningstraject verder oppakken. Zoals gezegd eerst via de provincie, maar uiteindelijk ook via de gemeente Texel. Dan komt er ook meer zicht op de bouwfase en daarmee op de ingebruikname van het huis.

Bovenaanzicht nieuwbouw



Gouden ei

Aardkundig monument of niet, met Pasen hebben wij de traditie van het begraven van het gouden ei in ere gehouden. Het gouden ei werd dit jaar gevonden door Mischa en begraven op de plek van het nieuwe huis. Het gouden ei is een bevrucht kippenei dat, begeleid met goede gedachten, in een vogelnestje in de aarde wordt begraven om deze plek voorspoed toe te wensen.



Nieuwe bewoner Sandor Stootman:

Balans in leven terug dankzij Maartenhuis

"Als er een plekje vrijkomt, denk dan even aan mij." Sandor Stootman werkte al op het Maartenhuis, maar wilde er ook wel graag wonen. Sinds 1 maart is het zover. Na een lange, veelbewogen voorgeschiedenis maakt hij nu een nieuwe start.

Tekst: Frans Hopman

Rustig en ingetogen doet Sandor zijn verhaal. Wat hij allemaal te vertellen heeft, is echter best heftig.

Hij groeide op in Rijswijk, waar hij 48 jaar geleden werd geboren. "Op 26 april 1967. Ik ben precies één dag ouder dan de koning", lacht Sandor. Al op jonge leeftijd verliet hij het ouderlijk huis en woonde hij op zichzelf. Dat was geen gemakkelijke periode in zijn leven. "Het viel niet mee. Ik was kind aan huis bij psychiatrische instellingen en had een alcoholprobleem", vertelt hij.

Daarna brak een nieuwe fase in zijn leven aan. "In 2001 ben ik gestopt met drinken. Ik heb me toen tijdelijk laten opnemen en kan er nu goed mee omgaan. Ik ben niet bang om weer aan de drank te raken." Via begeleide woonvormen in Delft (2003-'06) en Doorn ('06-'10) belandde Sandor op Texel. "Op 10 februari 2010 ben ik naar Texel gekomen. Dat was een bewuste keuze. Ik was uitgekeken op de stad. Mij teveel prikkels daar. Als ik auto's hoor toeteren of als er vliegtuigen

over gaan, wordt het me al gauw teveel."

Afwisseling

Hij kwam te wonen in de Texelse Rede in De Burg en ging werken op het Maartenhuis. Eerst op proef, daarna voor het 'echte'. Sandor houdt van afwisseling. Vandaar dat hij op verschillende werkplekken actief is: de tuin (elke dinsdag en vrijdag), de weverij (in de zomer), de kaarsenmakerij (in de winter) en in het kunstatelier met tekenen en

schilderen (woensdag). De kaarsen zijn favoriet: "Die ruiken heerlijk." Ook helpt hij op maandag nog mee in Vogelbush Eureka in de Texelse polder Het Noorden. "Ik help vogels voeren, schoonmaken en nog veel meer. De lorries (een soort papegaaien) vind ik prachtig, die hebben alle kleuren van de regenboog." Sandor is in de middagen niet op de werkplaatsen van het Maartenhuis, zodat hij eerst kan rusten, wat tijd voor zichzelf heeft en zijn hulp in de keuken kan aanbieden voor het koken in huis Avalon. Gevraagd naar zijn hobby's noemt Sandor een heel rijtje op: babbelen, wandelen, koken en... kippen. "Op de boerderij bij Jeroen loopt een stel eigen kippen. Die zijn van mij, ik zorg ervoor. Ik vind ze prachtig."

Avalon

Toen er een plekje vrijkwam in woonhuis Avalon, greep Sandor zijn kans. Hij verhuisde en woont er sinds

1 maart met veel plezier. "Een mooie rustige woonplek, het bevalt goed", zegt hij tevreden. Met de andere bewoners klikt het goed. "Ik heb er veel contact. Ik blijf niet op mijn eigen kamer zitten, maar vind het leuk om samen wat te doen. Gezellig samen tv kijken en zo." Zijn begeleiders van het Maartenhuis bespeuren een positieve ontwikkeling. "Er is veel balans in het leven van Sandor gekomen. Het dagelijkse ritme en het samen leven in Avalon met vaste eettijden geeft hem structuur." Sandor knikt: "Op mijn vorige adressen at ik soms chocolade en stroopwafels of ging ik 's morgens zonder wat te eten de deur uit. Maar hier ontbijten we netjes samen."

Ommezwaai

Sandor beleefde een hele ommezwaai, want in Avalon is hij geregeld kook-assistent. "Mijn favoriete gerechten zijn preischotel en spaghetti. Ja, soms krijg ik wel

eens complimenten", lacht hij. In het woonhuis heeft hij een eigen kamer, met terras, zodat hij zo naar buiten kan lopen. Handig, want hij rolt graag een sigaretje. Zijn moeder, twee zussen en een broer komen af en toe over. "Wat heb jij het prachtig voor elkaar, zeggen ze dan", glundert hij. Hoewel hij geniet van zijn nieuwe thuis, trekt Sandor ook graag naar buiten. "Met een vrijwilliger ga ik om de zondag een rondje. Lekker een stukje wandelen en een terrasje pikken, gezellig samen een bakkie koffie doen." Hij heeft al heel wat van de omgeving gezien, zoals De Koog, het strand en Ecomare. Van stilzitten houdt Sandor niet, dat blijkt ook uit het feit dat hij meedoet aan de avondvierdaagse.

Mentaliteit

Al met al heeft Sandor zijn draai in het Maartenhuis en op Texel gevonden. Aan de grote stad denkt hij niet meer. "De mentaliteit is er heel anders dan hier. In de stad hebben de mensen vaak een kort lontje en zijn overal tegen. Hier zijn ze nuchterder, dat bevalt mij goed." Toch zou hij graag nog eens een uitstapje willen maken: "Ik wil nog wel een keer naar Wenen. Er is daar zoveel cultuur, met die mooie gebouwen van Hundertwasser (beroemde architect). Die stad zou ik wel eens willen zien."



Sandor bij zijn eigen kippen. "Ik vind ze prachtig."

Vrienden- stichting



V.l.n.r. Ellen Douma, Robert Riewald, Solveig Rip, Berni van de Velde, Jos van Schie.

Nieuwe donateurs en ideeën altijd welkom

'Vrienden' laten wensen in vervulling gaan

Een duofiets, toneelpodium, hometrainers, muziekinstrumenten en een busrit naar De Efteling. Allemaal wensen die dankzij de Stichting Vrienden van het Maartenhuis in vervulling zijn gegaan. Ook andere, grotere, zaken zijn mogelijk: "Kom maar op met uw ideeën!"

Tekst: Frans Hopman

De 'Vriendenstichting' biedt financiële ondersteuning aan voorzieningen of bezigheden die niet altijd uit het zorgbudget van het Maartenhuis kunnen worden vergoed. Culturele optredens en recreatieve of sportieve activiteiten bijvoorbeeld. Donaties zijn zeer welkom om wensen te realiseren, die het leven van de mensen die op het Maartenhuis wonen en werken extra kleur geven.

Als 'vriend' - donateur - zorgt u dat er geld voor beschikbaar is.

Grote en kleine giften

Bijdragen variëren van 25 euro per jaar tot grote eenmalige giften uit erfenissen of legaten. "Zeker nu het door bezuinigingen in de zorg schraler dreigt te worden, is het belangrijk dat er een potje is voor extra dingen", vertellen voorzitter Berni van de Velde en secretaris Jos

van Schie. "Momenteel wordt er nog te weinig van dit potje gebruik gemaakt, het is nog geen automatisme dat men aan ons denkt. Daar gaan we de komende tijd meer aandacht aan besteden."

Voor het aangeven van wensen heeft de Vriendenstichting een aanmeldingsformulier ontwikkeld. Aan te vragen via vrienden@maartenhuis.nl (*).

Wensen

Iedere betrokkene bij het Maartenhuis kan ideeën aandragen. Het bestuur van de Vriendenstichting vergadert driemaal per jaar en zet dan alle binnengekomen suggesties op een rijtje. De bestedingen gebeuren in overleg met de directie. "Bij ons in het bestuur is er de nodige creativiteit en we kunnen dingen signaleren, maar het mooist is toch als de ideeën van binnenuit komen." Als eerste activiteit heeft het bestuur destijds een onderzoek gehouden om de behoeftes te peilen. Daaruit kwamen allerlei ideeën, zelfs een zwembad werd genoemd. Maar ook andere verrassende wensen, zoals voor ieder huis een hometrainer.

Voorstellingen

Met name zaken op het culturele vlak worden niet uit het gangbare budget betaald. "Het zou fijn zijn als we hier vaker muziek- of toneelvoorstellingen naar toe kunnen halen. Om deze mogelijk te maken, kunnen wij bijvoorbeeld de overnachtingskosten voor onze rekening nemen." Dankzij de Vriendenstichting is er alvast een echt podium in zaal Artaban, voorzien van mooie rode

toneelgordijnen. Ook zijn nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft, die veelvuldig klinken in het muziekatelier en tijdens de vieringen. Als het aan het bestuur van de Vriendenstichting ligt, is de koek hiermee nog lang niet op. Ook penningmeester Robert Riewald, die later aanschuift, is het hiermee eens: "We willen het geld niet alleen beheren, maar ook uitgeven."

Tuintafels

Van het verlanglijstje kunnen dit voorjaar nieuwe tuintafels worden afgestreept. "Deze zijn ter vervanging van de oude tafels", meldt secretaris Jos van Schie. Als leidinggevend medewerker in de tuin weet hij van nabij wat er aan het tuinmeubilair mankeert. "Het waren barrels, dus dit is echt wel nodig." Tijdens het interview in De Windroos tikt Liselotte, de dochter van Berni die op het Maartenhuis woont, op het raam en zwaait vrolijk naar haar moeder. Vandaag werkt zij in de tuin. "Ze heeft het enorm naar haar zin, het is hier een paradijs", vertelt Berni opgetogen. Voor 'moeders' een extra motivatie om via de Vriendenstichting te zorgen dat het zo blijft. "Zeker. Ik rijd hiervoor vanuit Amersfoort graag op en neer."

BESTUUR

Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit meerdere gezledingen. Namens de ouders zit Berni van de Velde in het bestuur, Jos van Schie vertegenwoordigt de medewerkers, Robert Riewald is financieel specialist op Texel en Solveig Rip is afgevaardigde van de raad van toezicht. Binnenkort zal de plaats van Jos van Schie worden overgenomen door Ellen Douma. De statuten van de stichting zijn notarieel vastgelegd.

LEGATEN

De stichting Vrienden van het Maartenhuis is ontstaan uit de vraag van ouders, die graag een potje wilden creëren waaruit extra dingen kunnen worden bekostigd. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om legaten en erfenissen bij de stichting te kunnen onderbrengen.



Uitreiking cheque voor de aanschaf van het toneel.
V.l.n.r. Nadia Polstra, Jos van Schie en Franck van den Broeck.

CONTACT

(*). Secretariaat Stichting Vrienden van het Maartenhuis
Ruijslaan 81, 1796 AZ De Koog (Texel)
Telefoon: 0222-317682 (algemene nummer)
E-mail: vrienden@maartenhuis.nl
Info: www.maartenhuis.nl/vriendenstichting

OOK VRIEND WORDEN!

Gunt u de bewoners van het Maartenhuis ook iets extra's, word dan Vriend. Dit kan al door €25,- per jaar over te maken op IBANNUMMER NL15 RABO 0152 2330 40 ten name van Stichting Vrienden van het Maartenhuis te Den Burg. Met een eenmalige bijdrage zijn wij natuurlijk ook heel blij!

U kunt giften aan de Vriendenstichting ook in uw nalatenschap laten opnemen. De stichting heeft een ANBI-status. Donateurs ontvangen jaarlijks onze nieuwsbrief.

Dauwtrappen met het Maartenhuis

Vroeg opstaan en gezellig een stuk samen fietsen of lopen: dat is dauwtrappen. Elk jaar op Hemelvaartsdag houdt het Maartenhuis deze traditie hoog.



Dauwtrappen is uitgegroeid tot een begrip. Een feestelijk moment om samen het voorjaar te vieren.

Ook met Hemelvaart 2015, op donderdag 14 mei, ging een groep bewoners, medewerkers en stagiaires voor dag en dauw op pad. Best wel een uitdaging: hoewel de zon scheen, stond er ook een fris windje. Gelukkig was er een mooie route uitgestippeld en was het heel gezellig onderweg. Eén groep is gaan lopen en een andere groep gaan fietsen (en één groepje met de bus). De route voerde ditmaal van het Maartenhuis naar de Bethelkerk aan de Muyweg in Eierland. Als verrassing speelde Jan Bakker daar accordeonmuziek en stond er taart (gemaakt door Martijn Dros) klaar voor alle deelnemers.

* Rosa: leuk, wel lang lopen

* Jose, Kimberley: heel gezellig

* Mechteld, Martijn: altijd weer een bijzondere dag. Bij aankomst is de muziek erg leuk.

* Liselotte: topdag, mooie sfeer

* Paulina, Isis, Vincent, Jan, Joelia: erg leuk!

* Sandra: ik was nu met de bus, maar volgend jaar ga ik weer fietsen

* Michiel: toppie en leuk dat hond Bella mee was

* Joke: onderweg veel bloemen en jonge eendjes gezien

* Huis Brendaan: hele lekkere taart!! (Volgens Dervis was het geen lekkere taart... maar zalige taart!)

* Joelia: vooral het buiten lopen is erg leuk

* Diana, Joke: lekker ontspannen fietstocht. Ook in de Bethelkerk was het gezellig.

* Janny: met vijf enthousiastelingen zijn we ook teruggelopen

* Louise: Janny heeft het weer top georganiseerd!

Nieuws van de werkplaatsen

Aflevering: de textielwerkplaats

De zelfgemaakte, kleurrijke producten uit de textielwerkplaats van het Maartenhuis zijn razend populair. Alle reden dus voor de deelnemers om trots te zijn op hun werk.

De heerlijk ruime en lichte werkplaats stond eerst bekend als 'de weverij'. Nog steeds staan grote weefgetouwen centraal, een stuk of dertien in totaal. Tegenwoordig gebeurt er echter veel meer. In de werkplaats wordt het traditionele handwerk in ere gehouden. Breien, borduren, naaien, spinnen, kralen rijgen en zijde schilderen bijvoorbeeld. Ook een nieuwe activiteit: Japans knopen. "Er is altijd wel wat te doen. Alle dagen hetzelfde hoeft niet", vertellen de werkleidsters Louise Kortenhoeven en Veronique van Nuland. Ze zijn trots op hun deelnemers, die diverse handwerktechnieken hebben aangeleerd.

Opzetten

Om te beginnen het weven van kleden, tafellopers, theedoeken en dergelijke. Dit begint met het opzetten van een weefgetouw, bestaande uit gekleurde draden van wol, katoen, cottonlin of ander materiaal. Afhankelijk van het gekozen patroon worden de draden

opgespannen. Een lastige klus, maar Louise en Veronique weten precies hoe dit moet. Eerst maken ze op een molen een voorbeeld van de schering (draden in de lengterichting). Als deze in de juiste volgorde zitten, bevestigen ze de rol op het weefgetouw. Een kwestie van hevelen, doorrieten en aanbinden, zodat alles goed strak zit. Daarna gaan de deelnemers aan de slag met weven: met hun voeten bedienen ze twee of meer pedalen, met hun handen de hevel.

Applaus

Vanaf het opzetten tot de rol klaar is, duurt gemiddeld zes maanden. Als de lap van twintig meter stof tenslotte van de rol wordt geknipt, is dat is een feestelijk moment. Er klinkt dan een groot applaus. "Als het af is, merk je hoe bijzonder het is." Sommige deelnemers beheersen het hele proces en kunnen zelfs ingewikkelde patronen aan. Zo iemand is Marleen, die op eigen kracht de mooiste kleden maakt. Zij vindt het zelfs zó leuk, dat ze bij haar thuis in het Maartenhuis ook een klein weefgetouw heeft. Haar werk is dus ook haar hobby. "Marleen weet er zó veel van, dat ze ook de anderen kan helpen. Niet alleen de deelnemers, maar ook de werkleiders!"



Joke

Knuffels

De zelfgemaakte producten worden verkocht in De Windroos en tijdens de zomermarkten op het Maartenhuis. Zijden sjaals zijn een enorme hit: "Niet aan te slepen!" Ook het overige handwerk is in trek. Breiwerkjes veranderen bijvoorbeeld in tassen, etuis, deurstoppers, hippe i-Pad hoezen of vrolijke knuffeldieren. "De uiltjes waren zó populair, dat we alleen nog maar de foto's hebben... Maar we vullen de voorraad weer aan hoor." Andere breiwerkjes gaan in de wasmachine en komen er weer uit als vilt. Hiervan worden leuke dingen gemaakt, zoals hoedjes en tasjes. En als iets écht niet wordt verkocht? "Dan maken we er gewoon wat anders van. We gooien niks weg, recyclen hoort bij het Maartenhuis."

Rondleidingen

Wie eens een kijkje wil nemen in de textielwerkplaats, is van harte welkom. Ook zijn rondleidingen mogelijk voor bijvoorbeeld schoolgroepen.



Marianne



Marleen



Paulina

Maartenhuis Agenda

Zomer 2015

Tot en met 15 september elke dinsdagmiddag markt op het Maartenhuis van 14.00-16.30 uur.

Zaterdag 13 juni

Bewonersdag

Dinsdag 16 juni

Markt, thema schapen scheren (onder voorbehoud)

Dinsdag 23 juni

Markt, thema schapen scheren (onder voorbehoud)

Woensdag 24 juni

Sint Jan

Dinsdag 30 juni

Markt, thema food

Dinsdag 7 juli

Markt, thema kunst

Dinsdag 14 juli

Markt, thema food

Dinsdag 21 juli

Markt, thema food

Dinsdag 28 juli

Markt, thema hout

Dinsdag 4 augustus

Markt, thema muziek

Dinsdag 11 augustus

Markt, thema muziek

Dinsdag 18 augustus

Markt, thema food en hout

Dinsdag 25 augustus

Markt, thema rommelmarkt

Dinsdag 1 september

Markt, thema boeken

Dinsdag 8 september

Markt, thema food

Vrijdag 11 september

Optreden rommelkapel

Oosterend, 15.45 - 16.45 uur in

Artaban

Dinsdag 15 september

Markt, thema laatste markt

Vrijdag 25 september

Hollandse avond met meezingers

en buffet in De Compagnie

(Oudeschild) voor 's Heerenloo,

de Waerden en Maartenhuis

Dinsdag 29 september

Michaelsfeest (voorafgaand in

week 39 themaweek Michael)



Zomermarkten nieuwe stijl

De zomermarkten van het Maartenhuis hebben een facelift gekregen. Verschillende thema's geven de markten elke week weer een nieuw gezicht.

Alle inwonende medewerkers hebben zich hiermee verbonden en zullen op de dinsdagmiddagen aanwezig zijn in de diverse vrolijk versierde kramen. De thema's zijn: kunst, food, hout bewerken, schapen scheren, wol, lappenmarkt, boekenmarkt en rommelmarkt. Ook zijn er elke week vaste kramen, zoals de koffiekraam met heerlijke zelfgemaakte baksels, de kraam met kleurrijke producten die in de werkplaatsen zijn vervaardigd, de

ijskraam van Novalis, de bijenman en de bakfiets met folders over het Maartenhuis plus info voor het werven van nieuwe vrijwilligers.

U kunt de deelnemers in actie zien met spinnen, graveren van sleutelhangers, wandelstokken maken en kloven van aanmaakhout. Leuk is ook de 'boerenmoesquiz'.

Verder kunnen wij u rondleiden en vertellen over wat het Maartenhuis doet en vooral waarom we het zo doen. De markt is op het terrein bij ons winkeltje annex theeschenkerij De Windroos. We hopen u een leuke middag te bezorgen!



Maartenhuis Markt elke dinsdagmiddag van 14.00-16.30 uur